

# Kerkdienst 18 juni 2023

## Hummelo



**Gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente  
Dremp en Oldenkeppel**

Voorganger in deze dienst is ds. Elise Wijnands,  
ouderling van dienst is Hermien Langeler en het orgel  
wordt bespeeld door Remco Künne

Voor of na de dienst kunt u in de stiltehoek achter in  
de kerk een kaarsje aansteken. In het kerkportaal  
kunt u een gebedsintentie opschrijven, die genoemd  
zal worden in de gebeden.

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- **We zingen staande als aanvangslied: In de veelheid van geluiden, Lied 283: 1, 2 en 3**

-Bemoediging en groet

V Onze hulp is in de Naam van de Heer

G DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V Die trouw blijft tot in eeuwigheid

G EN DIE NIET IN DE STEEK LAAT WAT HIJ BEGON.

Groet:

V Genade en vrede zij u van God de Vader die ons samenbrengt en van Jezus Christus die ons liefheeft en ons leidt. De Eeuwige zal bij u zijn

G DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN. AMEN

*(iedereen gaat zitten)*

- **We zingen Wij die op deze dag**, Tekst Reinier Kleijer, melodie Gelukkig is het land (Gezang416LvdK)

Wij die op deze dag            wij delen met elkaar  
 hier meer dan welkom zijn, een levensgroot geheim:  
 met wat ons bezighoudt    God die voor ons de bron  
 aan blijdschap en aan pijn    van ons bestaan wil zijn.

## Actie Vakantietas

Dit jaar wordt de actie 'Vakantietas' georganiseerd door de kinderkerk van Hummelo en van Drempt/Oldenkeppel voor gezinnen met kinderen t/m 18 jaar in Drempt, Hummelo, Laag- en Hoog-Keppel die vanwege allerlei omstandigheden geen financiën hebben voor bijvoorbeeld vakanties, uitjes, traktaties of een extraatje voor hun kinderen in de zomervakantie.

Om voor deze gezinnen de zomervakantie wat zonniger te maken, gaan we met de kinderkerk van Hummelo en Drempt/Oldenkeppel voor hen een persoonlijke, op maat gemaakte, vakantietas inpakken en bezorgen. In de tas kunnen cadeautjes zitten maar ook bijvoorbeeld bonnen voor een ijsje of een leuk uitje.

Hiervoor willen we u vragen een briefje af te scheuren, een cadeautje te kopen en in te leveren in de doos in de kerk of af te geven bij Jessica Verkerk, Vera Arendsen of Anita Nusselder.

Een financiële bijdrage is ook welkom, in onze collectebus. Van het geld dat we ophalen kopen we bonnen voor leuke uitjes of cadeautjes voor de kinderen.

## Langstedagwandeling **Wandel mee op woensdag 21 juni!**

Iedereen is van harte welkom!

Om 19:15 starten we in de kerk van Hummelo met enkele gedachten over het thema 'verwondering'. Met deze bagage gaan we naar de kerk van Hoog-Keppel.

Na koffie/thee luisteren we naar gedichten en muziek, daarna wandelen we weer naar de Hummelse kerk, aankomst rond 21.45 uur. De avond wordt met een drankje informeel afgesloten in het naastgelegen dorps huis De Ruimte.

Wie liever niet meewandelt: er kan gemakkelijk aangesloten worden bij de momenten in de kerken.

Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit de kerken van Drempt&Oldenkeppel en Hummelo.

2 juli is onze jaarlijkse openluchtdienst, om 10 uur starten we aan de Torenallee 2 te Hummelo, aansluitend is er koffie/thee én een lunch. Tijdens deze dienst maken Teun en Amélie de overstap.

- Drenpelgebed met zondagskind
- Moment met de kinderen
- **We zingen: Nu wij uiteengaan, Lied 423:1**  
*Kinderen gaan naar hun ruimte*
- Als kyriëgebed en Glorialied zingen we het vervolg van het lied: Wij die op deze dag

Kyrië:

Wij delen ook de vraag  
waarom het kwaad gebeurt,  
het lijden en de angst  
dat onze aarde kleurt  
wat ons daarbij beklemt  
het 'waartoe?', het "waarvoor?"  
mag uit verlegenheid  
nooit vroom worden gesmoord.

Gloria:

Wanneer wij spraak loos zijn  
door wat ons overkomt  
en onze stemmen van  
ellende zijn verstomd  
vertrouwen wij erop  
niet dood en duisternis  
hebben het laatste woord,  
maar God die liefde is.

Wij delen met elkaar  
't geheim van ons geloof,  
van hoop en liefde om  
het Rijk dat is beloofd.  
Dat wat ons is voorzegd  
als visioen, -als droom  
onder ons zichtbaar wordt:  
vrede alom-Shaloom!

- Gebed bij opening van het Woord
- Eerste lezing: Jesaja 12: 1-6
- **We zingen: Psalm 100**
- Tweede lezing: Mattheus 9: 35-38 en 10: 11-15
- **We zingen: Zomaar te gaan met een stok in je hand, Lied 806**
- Overdenking
- Orgelspel
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
- Collecte in één rondgang voor kerk en diaconie

*Kinderen komen terug*

- **Slotlied (staande): Laat de woorden die we hoorden, Lied 422**
- Zegen beaamd door gemeente met gezongen Amen

De eindcollecte is bestemd voor plaatselijk kerkenwerk

Na de dienst is iedereen van harte welkom koffie/thee te drinken.

Visje van de maand juni:

*Wees gerust een kudde dier zolang je de Herder maar volgt*

Volgende week zondag 25 juni om 10 uur gaat de heer Henk Dijkman uit Vorden voor.